

Oscar och kärleken

- Kolla där är hon! sa Oscar till sin bäste vän Marcus.

Det var Jessica som gick förbi i skolans långa korridor.

- Låtsas som om du inte tittar, sa Oscar igen.

- Men det gör jag ju inte heller, sa Marcus obrydd.

Hon gick förbi med sitt långa ljusa hår som Oscar bara inte kunde motstå.

- Om du kallar det där att "inte titta" så är du ganska dålig på det, sa Marcus till en nästan dreglande Oscar.

Oscar och Marcus gick i sexan tillsammans. Jessica var ett år äldre, så hon gick i sjuan.

Som ni kanske redan har fattat så är Oscar störtkär i Jessica. Men inte ens Oscars föräldrar vet om det. Det är en hemlighet som han delar med Marcus.

- Kom nu, vi måste dra. Lektionen börjar nu, sa Marcus.

På Oscars och Marcus lektion hade de matte och sedan svenska.

- Jag glömde min svenskamapp i skåpet. Kan jag gå och hämta den? frågade Oscar sin lärare.

- Ja men gör det snabbt, svarade läraren.

Han gick till sitt skåp och hämtade mappen, men när han skulle vända sig om och gå tillbaka så krockade han med Jessica så han tappade sin svenskamapp.

- Oj förlåt! sa hon och plockade upp Oscars mapp.

- Äh! det gör inget. Det var jag som gick in i dig, sa Oscar.

Jessica tittade på honom och log med hela ansiktet. Oscar blev alldeles varm i kroppen.

- Jag måste gå, jag har lektion, sa hon och Oscar bara log.

Det var först när hon hade gått som han kom ihåg sin egen lektion. Det blev 15 minuters kvarsittning. Men det var helt och hållet värt det tyckte Oscar.

Sen när skoldagen var slut sprang Oscar allt vad han kunde till Marcus och berättade vad som hade hänt. Marcus brydde sig inte så mycket eftersom inte han var kär i Jessica. Men han var i alla fall en bra vän och höll ämnet vid liv.

- Bra jobbat Oscar! snart får du nog en kram av henne, sa Marcus med en retsam röst.

Oscar tittade på honom och slog honom lite löst på armen.

Oscar och Marcus gick i samma fotbollslag också. Ibland på deras träningar brukade Jessica vara där med sina vänner. Oscar brukar bli helt till sig och spela så bra han bara kan.

Nästa dag i skolan pratade Oscar bara om Jessica. Till slut sa Marcus:

- Okej, lugna ner dig lite, du har ju knappt ett liv längre! Allt du pratar om eller tänker på är Jessica!

Oscar kände sig lite ledsen. Han visste ju att Marcus inte brydde sig men aldrig att han skulle säga någonting sådant. Oscar gick bara därifrån och sket i allting! I Jessica, Marcus, sin dryga lärare som gav honom kvarsittning. Allting! Han ville springa och det gjorde han också. Han sprang allt vad han kunde hem, slängde ifrån sig jackan, sprang upp för trappen, in på sitt rum och kastade sig på sin mjuka säng. Han grät. Hur kunde han vara så dum! Aldrig att Jessica skulle bli kär i honom, tänkte han tyst för sig själv. Till slut somnade han. När han vaknade igen så var klockan åtta. Skolan började ju tio över åtta! Han skulle bli sen. Sen kom han på att han hade ju redan kläder på sig. Då blev det inte lika bråttom.

När han kom till skolan såg Oscar att Marcus gick tillsammans med Jessica till lektionen. Oscar hade sett att det hade hänt förut någon gång också. Han blev lite fundersam över det och tänkte gå och prata med honom, men sen ändrade han sig och lät det vara. Oscar ville inte prata med honom efter det som hände under gårdagen.

Han tänkte inte mer på det.

På en rast stötte Oscar på Jessica igen. De sa inte så mycket den här gången. De sa hej till varandra och Jessica undrade hur det var med honom. Hon hade nog listat ut att någonting var fel. Oscar svarade "bra" och sedan började han gå. Men han stannade efter sitt tredje steg och vände sig om sakta. Han tittade på henne och hon tittade på honom. Han gick mot henne. Närmare den här gången.

- Jag har velat säga det här ganska länge... började han.

- Men jag har aldrig riktigt vågat, sa han igen.

- Vad jag tänkte säga var... jag har varit kär i dig sen trean och nu undrar jag, vill du bli ihop med mig? sa Oscar till sist.

- Oj, det var väldigt modigt av dig att tala om det men jag är redan ihop med Marcus Jonsson, sa Jessica.

Just då var det som om hela hans värld bara rasade ihop, han kunde inte få fram ett ord. Marcus som hade varit hans bästa kompis ända sen dagis, och nu går han bakom Oscars rygg. Oscar var ju så tvärsäker på att Marcus inte ens brydde sig om Jessica.

Till slut fick Oscar fram:

- Men hur, när, var!?

Han hann inte få något svar för just då ringde det i skolklockan.

Plötsligt kände inte Oscar kärlek längre när han tittade på Jessica. Han kände ilska och besvikelse. Han ville gråta och samtidigt ha ett slagsmål med Marcus.

Men det hade han inte tid med nu. Han hade ju lektion. När han kom in i klassrummet var Marcus redan där. Oscar kände ilskan som genast kom tillbaka. Han tänkte inte på vad han gjorde, utan Oscar bara gick fram till Marcus och slog honom med knytnäven mitt på näsan. Det kom genast massa blod och tårar från Marcus ansikte. Vad hade han gjort! Oscar skulle säkert få jättemycket skäll och han och Marcus skulle aldrig bli vänner igen.

När skoldagen var slut satt Oscar och hans mamma och pappa på rektorns kontor. Rektorn började med att först prata med bara Oscars mamma och pappa, när Oscar fick komma in sa hon saker som ”inser du vad du har gjort” och ”det här var verkligen inte bra”. Oscar sa ingenting utan bara tittade ner i sitt knä. Han kände hur tårarna kom. Inte nu igen! tänkte han. Vid middagen senare samma dag var det nästan ingen som sa någonting. Oscar hade som gått in i en vägg. Hans stora kärlek sen trean tog slut för att hans bästa kompis sen dagis redan var ihop med henne. Oscar kunde inte göra någonting.

Då hörde han att det ringde på dörren. När han öppnade trodde han inte sina ögon. Det var Marcus som stod där.

- Får jag komma in? frågade han.

- Varför? sa Oscar. Marcus svarade inte utan bara sa det han ville säga.

- Jag har gjort slut med Jessica och jag borde inte ha gått bakom din rygg, sa Marcus med en ledsen röst.

- Kan du förlåta mig? sa han till slut. Oscar visste inte vad han skulle säga. Marcus hade ju inte varit så snäll men samtidigt kunde han behöva en kompis nu. Oscar tänkte över det en liten stund samtidigt som Marcus stod där och väntade på svar förväntansfull. Oscar nickade till slut. Marcus kände en lättnad och det gjorde Oscar med. Han släppte in honom och de gick in på Oscars rum. Det var kanske för tidigt men Marcus kunde inte motstå att fråga:

- Är du fortfarande kär i Jessica?

Oscar skakade på huvudet med en ganska ledsen min.

- Men den där tjejen, Sofie, i femman är ju ganska söt, sa Oscar med en skojig röst. Marcus tittade på honom.

- Du din tjejtjusare! sa Marcus och gav honom en lätt knuff. De skrattade och Oscar var glad över att ha fått tillbaks sin kompis.